

Lige østen for regnen



Kategori:	Litteratur og fiktion
Udgivet:	9. oktober 2010
ISBN:	9788792439048
Forlag:	Batzer & Co
Forfatter:	Levi Henriksen
Sprog:	Dansk

[Lige østen for regnen.pdf](#)

[Lige østen for regnen.epub](#)

Engang var Simon Smidesang journalist på avisen inde i byen og jagtede de gode historier, men en dag kommer han for tidligt hjem og finder en bil uden for huset. Nu er han skilt og flyttet til Skogli, arbejder som postbud og forsøger at lægge sit gamle liv bag sig. Han bliver dog ved med at få rudekuverter fra kirkegårdskontoret, for i garagen står en urne som Simon ikke har fået i jorden endnu, og det plager ham.

Da han en dag møder den nye beboer i Skræddergården, Ginni Bang, sker der noget med ham. Ginni går helst ikke uden for en dør, lejer franske film, drikker te og ligner en spåkone med et stort tørklæde om hovedet. Tingene er ikke hvad de giver sig ud for at være, og meget ændrer sig for postbud Simon Smidesang i denne lune og melankolske historie om livet og kærligheden på Skogli.

«Lige østen for regnen er forfatterens definitive kunstneriske gennembrud, og man kan ikke udelukke at den vil gå som varmt brød!» Adresseavisen Levi Henriksen, f. 1964, norsk forfatter og musiker. Debuterede i 2002 med novellesamlingen Feber.

Fik i 2004 et gennembrud med romanen Sne vil falde på sne som faldt, der modtog Bokhandlerprisen.

Hovedpersonen i Sne er Dan Kaspersen, en rastløs sjæl på evig flugt fra sig selv. Han nærmer sig de fyrre, og det er på tide at få styr på sit liv. Men først bliver han nødt til at finde ud af om hans bror har begået selvmord, og midt i det hele anklages han for overfaldet på den lokale rigmand Oscar Thrane. I dette kaos møder han Mona, der får ham til at tro på livet og kærligheden og åbner hans øjne for hvad der foregår i den fiktive bygd Skogli, som minder om bygden Granli, nogle kilometer uden for byen Kongsvinger i Hedmark fylke, hvor Levi har boet det meste af sit liv.

Bind 1. Jeg var færdig med skolen. Kom helt tæt på en verden af mystik, smuk natur og forrygende god mad, når vi oplever tre af Østens. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150.

Mira – ekstra Regnen silede ned udenfor, da Tonia næste morgen trak de tunge gardiner fra vinduet. Bag Bakken. Jeg var 17.

marts.

Mira undrede sig et kort sekund over, hvordan det kunne være. Jeg var færdig med skolen. Det eneste jeg havde brug for var sex, altså ordentligt sex. interne Ørreddag er afviklet. Hermed erindringer fra tiden under Kaptajn Zachø. 120,- Ingen steder på jorden byder på mere mystik end Østen. 645 sider. RØDE MOR's 8xCD BOXSÆT / TEKSTER. Det eneste jeg havde brug for var sex, altså ordentligt sex.